

NYT – NYT – NYT – NYT – NYT -NYT – NYT – NYT – NYT

Hald Ege Samlingen

Hald Ege Samlingen har oprettet en hjemmeside: haldegessamlingen.dk.

Siden er slet ikke færdig, men vi knokler løs og får stadig mere med.

En historie om travbane og travheste på Hald Hovedgård kan læses på siden og i arkivet på haldege.dk

På Hald Ege Samlingens vegne/ Poul Harald Christensen



DENGANG DA I HALD EGE.....1945

Den 8. maj 1945 skrev Viborg Stifts-Tidende:

Tyskerne har forladt Folkekuranstalten.

Men Afrejsen blev markeret ved Afskydning af Ammunition, Sprængning af Landminer og anden Staahej.

På Folkekuren har man mere end andre steder mærket Tyskernes Tvangsindkvarteringer. For længe siden blev afdeling B taget i brug – ikke som naturligt var og som lovet til Lazaret, men til Tanktropper – og fornylig blev afdeling A.s fleste Pavilloner rekvireret til saarede. I de sidste nætter har Beboerne paa Folkekuren og i Hald Ege hørt Skydning og Eksplosioner, og saa sent som i Morges hørte man 2 drøn derude fra. Det var Tyskerne, der markerede Afrejsen ved at afskyde Ammunition og sprænge deres Landminer. I det hele taget forblev de sig selv lige til det sidste. I Morges før Afrejsen brød de et Cykelskur paa Folkekurens Grund op og stjal 7 Cykler. Vagtværnet tog Affære, og man fik fat paa 5 af Cyklerne. De 2 andre var og blev borte. Ligeledes skød man den tamme Svane i Folkekurens Dam*).

Tanktroppernes Ophold har ogsaa bevirket store Naturskønne Ødelæggelser i den gamle Egeskov bag Kuren, hvor der i Skoven er gravet Beskyttelsesgruber til Tanks og fældet mange af de smukke, gamle Træer saa Beboerne i Hald Ege og paa Folkekuren aander lettet op, nu de fleste af Tropperne er borte. Der er kun tilbage en del Vagtmandskab.

Nu længes man ogsaa efter, at Nonbo Skole hurtigst muligt skal blive fritaget for de Flygtninge, der har taget Skolen i Besiddelse; men det kan vel heller ikke vare saa længe.

**) Dammen er der stadig ved de sorte andelsboliger.*

Samme avis skrev ogsaa de næste to små notitser. Den 11. september 1945:

De stjal Bagværk og gik ind til tyskerne.

Tre unge Piger fra ”Egekroen”, Servitrice Sylvia Christensen, Køkkenpige Gudrun Lange og Stuepige Else Hald, stjal i Aftes Lagkage og Wienerbrød, gik gennem Pigtraadsspærringen ved Internatet*) og var i Gang med at afhænde det stjaalne til tyske Soldater. To Vagter, der saa, hvad der passerede, gik ind på Omraadet, anholdt de to unge Piger, der blev ført til Vagtlokalet, hvorfra turen gik til Arresten i Viborg. De var i Dag fremstillet i Retten og blev fængslet for 3 Dage.

**) Folkekurens Afdeling B. (Børnehaven og Hald Ege Miniregnskov.)*

Og den 22. september 1945:

Til Kaffegilde hos tyskerne.

3 Piger på Egekroen, Sylvia Christensen, Ester Marie Hald og Gudrun Marie Lange, stod i Viborg Kriminalret igaar tiltalte for Overtrædelse af Politibekendtgørelse af 11. Juni 1945, idet de om Aftenen havde aflagt Kaffevisit hos Tyskerne i Flygtningelejren på Folkekuren. De idømtes hver en Bøde paa 100 Kroner.